

Indonesië verkenning

Kindertehuizen in Indonesië

– een verslag van Elisabeth Eikenboom



Na meer dan 25 jaar niet meer in mijn geboorteland te zijn geweest, heb ik afgelopen oktober/november 2016 een reis mogen maken naar Indonesië, samen met Marcela Burzo en Monica Grigoriu. Een hartenwens van mij die ik al jaren koesterde, was om o.a. kindertehuizen te bezoeken en te zien of we eventueel ook daar kinderen zouden kunnen helpen. Eindelijk was het dan zo ver. Ik had contact opgenomen met drie christelijke kindertehuizen en wij waren van harte welkom.

Indonesië is een prachtig land en bestaat uit duizenden eilanden. De mensen zijn vriendelijk, behulpzaam en zeer gastvrij. Het is het grootste moslimland met meer dan 260 miljoen inwoners. Het is dan ook een enorme zegen wanneer kinderen in een christelijk kindertehuis opgevoed worden en Jezus mogen leren kennen. Hoewel de grote steden vol staan met grote, hoge, moderne gebouwen, is er nog steeds veel armoede. Mensen werken keihard in temperaturen tussen de 30-35 graden voor ongeveer € 10,00 per dag.

Een van de kindertehuizen was op Java, in de stad Semarang. Ongeveer 45 jaar geleden is men begonnen met

het helpen van 15 kinderen. Geld voor bedden was er toen niet en de kinderen moesten op de grond slapen. Nu zijn er 60 kinderen ondergebracht. De directrices, 75 en 62 jaar oud, hebben een groot hart voor arme kinderen en wezen. Jaren hebben ze een huis gehuurd dat dringend aan renovatie toe was. Samen met de kinderen hebben ze veel gebeden en God gevraagd om te voorzien in een ander huis. Wanneer het buiten regende, regende het ook binnen. Na bijna zeven jaar werden hun gebeden verhoord! God heeft hen gezegend met een groot stuk grond waar nu prachtige gebouwen op staan. Ook is er een aparte ruimte voor gasten! Het is nog geen twee jaar geleden dat ze verhuisd

Van Harte Aanbevolen

Omdat Elisabeth al sinds 1983 bij OostEuropa Zending en de laatste jaren weer volop voor Kinder Sponsor Plan actief is, heeft haar Indonesië verkenning voor ons hele team een bijzondere inhoud.

Vooraf het feit dat onze Roemeense KSP manager Marcela Burzo meeging, alsook een andere Roemeense zuster, Monica, is een bijzondere vrucht van het werk dat we destijds achter het IJzeren Gordijn mochten verrichten.

De geschiedenis gaat verder. Jezus is ook en juist in Indonesië aan het werk. De tegenstand is groot en christenen in dit land staan soms aan veel geweld en vervolging bloot. Des te meer zijn we dankbaar dat ons drietal tijdens hun hele reis louter vriendelijkheid en behulpzaamheid ontmoette.

Blijf Elisabeth volgen in de inspanningen voor het land van haar voorouders. Met uw gebeden en ook uw extra support.

*Namens de besturen,
Matthias van der Weide*

zijn. Wij hebben uren geluisterd naar de verhalen hoe God elke keer weer voorzag in al hun noden. Hoe ze een keer de laatste baal rijst openden en niet wisten wat ze de volgende dag aan de kinderen konden geven. Dezelfde dag kwam iemand vijf balen met rijst brengen! De twee vrouwen zijn God niet alleen trouw wanneer ze een mooi gebouw hebben, maar ze waren ook trouw toen het gebouw bijna in elkaar zakte en het zelfs gevaarlijk was om erin te wonen.



Met de directie van het kindertehuis in Semarang



KINDER SPONSOR PLAN

KINDER SPONSOR CONTACT

Infobulletin Kinder Sponsor Plan (KSP) | jaargang 23, nr 3 | december 2016



Moldaviëteam in actie

Najaarsreizen in het teken van Gezinsbezoeken

Het afgelopen najaar bruiste het van reisactiviteiten bij OostEuropa Zending en zoals altijd vormen de bezoeken aan KSP gezinnen of gezinnen die nog geen sponsoring hebben het hoogtepunt van deze reizen.

Hieronder treft u enkele reisflitsen aan uit Roemenië. Herman Kesting heeft deze reis geleid. Tevens uit Moldavië, welke geleid werd door Gerard van Sabben. Ook in Albanië was een team onderweg. Tenslotte was Matthias van der Weide met Ary de Bloois in Oekraïne.

Bemoedigingsreis Moldavië

Tegen alle verwachting in was er geen controle van de bagage en hoefden er geen formulieren ingevuld te worden waarop vermeld moet worden wat je komt doen in Moldavië. Ook tijdens ons verblijf van acht dagen zijn we niet één keer aangehouden door politie agenten terwijl we meer dan duizend kilometer gereden hebben. Het lijkt er op dat er minder controle is dan twee jaar geleden. Het nostalgische beeld van oude auto's, paard en wagen is veranderd in file rijden met een redelijke wagens. Tijdens onze gezinsbezoeken was het opvallend dat de tochtige voordeuren bij de meeste gezinnen vervangen waren door een kunststof voordeur met kozijn, afgedicht met porschuim, soms ook de ramen. Opvallend was dat het aantal schoenen achter de voordeur rijkelijk aanwezig waren. Dit is het gevolg van speciale schoenen acties voor arme gezinnen door zakenmensen. Ik heb niemand gehoord die honger heeft geleden.

Het lijkt er op dat er verbeteringen plaatsvinden in Moldavië, waarbij er meer aandacht en begrip is voor de burgers. Iedereen heeft recht op medische zorg. Maar tijdens onze gezinsbezoeken werd al snel duidelijk dat doctoren niet helpen zonder dat de zieke er veel geld voor moet betalen. Gezinnen met zieke mensen lijden extra, omdat al het geld naar de dokter en medicijnen gaat ten koste van levensonderhoud.

Financiële ondersteuning van de overheid voor gepensioneerden is te verwaarlozen ten opzichte van redelijk levensonderhoud. Daarom zijn familie, vrienden en instellingen zoals het KSP zeer belangrijk.

Het geld om kinderen naar de basisschool te laten gaan, gaat ten koste van ander levensonderhoud. Voor doorstroming naar voortgezet onderwijs worden er schulden gemaakt. Als kinderen goede cijfers hebben om toegelaten te worden voor de universiteit in Chisinau kan dat niet vanwege geldgebrek.

In het oosten van Moldavië hebben we zeer arme gezinnen bezocht die leven van kleinschalige akkerbouw en wonen in kleine huisjes. In het westen wonen gezinnen in grotere huizen in heuvelachtig gebied, waar geen werk is en het leven zwaar. In het zuiden, waar het land steeds weidser, vlakker en stiller wordt. In het noorden, waar vooruitgang zichtbaar is. Ook hebben we gezinnen bezocht in Transitie waar voelbaar een andere politieke sfeer is, waar nog oude auto's rijden en geen files zijn.

Omdat Hij Leeft



Omdat Hij leeft ben ik niet bang voor morgen...!

Met deze woorden begint een veel gezongen lied. Wat is het geweldig als je deze woorden van harte kunt zingen en belijden. Het zijn nu de donkere dagen voor Kerst. Het zijn niet alleen de donkere dagen in de natuur maar het zijn ook donkere dagen voor de mensheid. De onzekerheid neemt op alle fronten toe. Valt straks de euro weg of houdt de Europese Unie ermee op. Wordt Duitsland binnenkort een moslim land en ga zo maar door.

In het Lukas evangelie zegt Jezus ons: "Ik zeg u Mijn vrienden, vreest hen niet, die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen" (Luk.12:4). Het is veel belangrijker om rekening te houden met de dingen die God kan doen en de dingen die Hij al heeft gedaan. Ja de Heere Jezus heeft voor ons zelfs de dood gesmaakt en Hij zegt: "Hij die in Mij gelooft heeft eeuwig leven". Daarom mogen wij ons vol goede moed richten op de toekomst, ongeacht de situatie. De Heere wil onze Helper zijn en ik geloof van harte dat Hij dat ook kan, want Hij is opgestaan. Wij mogen daarom met Kerst opnieuw uitzien naar Zijn komst. Wat een geweldige toekomst ligt in het verschiet voor ons. In Openb. 2:10 bemoedigt de Heere Jezus Zijn gemeente met de woorden: "Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens."

Ik wens u namens het bestuur en de medewerkers van het Kinder Sponsor Plan een goede Kerst en een zeer gezegende toekomst toe, omdat Hij leeft!

Herman Kesting

Overall ondervonden we dat het Kinder Sponsor Plan (KSP) een geweldige invloed heeft op de arme gezinnen. Naar hun eigen inzicht wordt het geld besteed om hun kinderen een goede toekomst te geven. Naar keuze kunnen kleine aanpassingen in het huis gerealiseerd worden en is aankoop van bijvoorbeeld kippen mogelijk. We hebben de mensen niet horen klagen omdat ze geloven dat God voor hen zorgt. Daarom ontvangen ze de ondersteuning via KSP ook als een geschenk uit de hemel.

Nieuwjaarsontvangst

za. 7 Jan. 2017 Tiendweg 9, Krimpen ad Lek

Koffie klaar: 9.45 u.;

Ochtenddienst zang/toespraak: 10.30-12.30 u.;

Pauze met shoppen en infomarkt: 12.30-14.00 u.;

Gebed en Infomeetings: 14.00-16.00 u.

Meldt u telefonisch aan: 06-53883103

of mail: info@oosteuropazending.com



Jongeren uit Romadorp Dicănești



Een nieuwe kerk in Ormenis

Bemoedigingsreis Roemenië

Met een klein groepje bezochten wij in oktober vele gezinnen. De meeste gezinnen die wij bezochten wonen in het landelijke gebied iets ten zuidwesten van Târgu-Mureș. De contact persoon die ons begeleidde heet Moise. Hij is de plaatselijke onderwijzer met een groot hart voor de plaatselijke bevolking en een groot verlangen om Jezus bekend te maken in alle dorpen in die omgeving.

Al enkele keren eerder hadden wij met Moise deze omgeving bezocht, met de zieken gebeden en arme gezinnen geholpen met voedsel. De situatie is vaak hartverscheurend. Ik denk aan een klein meisje wat vele maanden lang om adem vocht en zou stikken als zij werd neergelegd. Beide ouders waren doodop. Doktoren konden niets meer voor haar betekenen. Wat is het leven kwetsbaar en wat sta je daar machteloos en sprakeloos. Het meisje werd kort daarop door de Heer thuis gehaald. Een ander meisje leed aan astma aanvallen. In haar huisje is het plafond van plastic met daarop aarde zodat het plastic een beetje op z'n plaats blijft liggen. Alleen komt overal, via alle naden en kieren het fijne stof doorheen. Ja, er moet wat aan het huis worden gedaan wil het goed gaan met het astma patiëntje. De vaststelling is makkelijk, maar de realiteit is dat hier heel weinig wordt verdiend. Sommigen verhuren zich graag voor werkzaamheden voor 6 euro per dag. Maar meestal is die mogelijkheid er niet of worden de werkers in aardappelen of appels betaald.

Toch zijn er hier in verschillende dorpjes kerkjes ontstaan. Moise en heel zijn familie zetten zich bijna dag en nacht in voor de



Kleding en voedselpakket bij gezinsbezoek

kerk, de gemeente, de school en hun eigen familie. Het leven is mij Christus... dat is zijn motto. Het is tegelijkertijd zijn grootste vreugde. Hier zijn de gezinnen waar het KSP programma zich opricht; gezinnen met kinderen bijstaan in hun nood. Moise is een man met een roeping voor zijn eigen omgeving. Ja de nood is groot, maar steeds meer worden de wonderen van God zichtbaar. Het is God die mensen verandert. Wat zou het geweldig zijn als uit deze dorpjes mensen verder zouden gaan studeren. Het lijkt nu nog zo ver weg, maar het is een uitdrukkelijke wens.

Brandhout voor sponsegezinnen

Renato Jani, de nationale coördinator van het Kinder Sponsor Plan in Albanië, schreef het volgende: "Nadat de kinderen bijna een hele dag in een koud schoollokaal hebben gezeten, rennen ze naar huis in de hoop dat de houtkachel aan is en het thuis warm zal zijn. Helaas hebben de meeste sponsegezinnen niet de mogelijkheid om brandhout te kopen, omdat het erg duur is. Een familie heeft zo'n 5 m³ nodig om de winter door te komen.

5 m³ kost ongeveer €100,00. Enkele vrienden hebben het mogelijk gemaakt om hout te kopen voor veel gezinnen in Korca, maar er zijn nog ongeveer 30 gezinnen in andere steden die financiële moeilijkheden hebben en het niet kunnen kopen. Wij zijn dankbaar dat wij vorige winter ongeveer 30 gezinnen hebben kunnen voorzien van hout. Wij hopen dat u ook dit jaar bereid bent om te helpen brandhout te kopen voor deze arme gezinnen".

Wij zagen dat God hun trouw boven hun verwachtingen gezegend heeft!

De mensen beginnen de dag erg vroeg, maar gaan ook vroeg naar bed. Om 18.00 uur is het al donker en in het kindertehuis gaat om 21.00 het licht uit en is het bedtijd voor de kinderen. De kinderen staan om 5 uur op en beginnen de dag met God te prijzen en een kort gebed.

Alle kinderen hebben hun eigen verhaal. Hason is een jongen van zeven jaar die door zijn opa werd verzorgd, omdat zijn moeder hem had verlaten en zijn vader in de gevangenis zat. Voor zijn opa was het financieel ook erg moeilijk om voor Hason te zorgen. Op zijn benen had hij open wonden die bloedden. Hasons opa was te arm om zijn wonden te laten behandelen en daarvoor medicijnen te kopen. Hij was dankbaar dat hij zijn kleinzoon in het kindertehuis kon laten en te weten dat hij goed verzorgd zou worden. Af en toe neemt hij contact op met Hason. Na bijna 1,5 jaar gaat het beter met hem. De wonden op zijn benen zijn nu bijna dicht.



Hason



Jepron

Onlangs sprak ik weer met een van de directrices van het kindertehuis in Semarang. Ze liet mij weten dat ze binnenkort nog een kind in het kindertehuis willen opnemen. Het gaat om Jepron, een jongetje van vijf jaar oud. Hij heeft vocht achter zijn longen en een vergroot hart. Zijn vader is overleden en zijn moeder kon de zware situatie niet meer aan. Zij liet haar zoon achter bij zijn oma. Jeprons oma zorgt voor hem, maar zorgt ook nog voor enkele andere

kleinkinderen en kan het financieel niet aan. Het kost ongeveer € 500,00 om Jepron over te brengen naar het kindertehuis. Hij moet van Medan naar Jakarta vliegen en van Jakarta naar Semarang. Wanneer u wilt helpen om Jepron naar het kindertehuis te laten komen, vermeldt u dan 'reis-kosten Jepron' bij uw gift.

Het was fijn om te horen dat veel kinderen, die niet meer in het kindertehuis wonen, afgestudeerd zijn en goede banen hebben gevonden. Enkelingen zijn zelfs arts en advocaat geworden. Wat ik zelf mooi vond om te zien, was dat een van de jongens nu zelf ook in het kindertehuis werkt. Samen met zijn vrouw helpt hij de kinderen met veel liefde en geduld.

De kosten om de kinderen te verzorgen zijn hoog. Niet alleen zijn de maaltijden duur, maar ook om de kinderen naar school te laten gaan. Zij weten nooit hoeveel geld er per maand binnenkomt, omdat er niet voldoende vaste sponsors zijn. Mocht u een gift voor het levensonderhoud van de kinderen willen geven, vermeldt u dan bij uw gift 'kindertehuis Indonesië'.

Na de kindertehuizen te hebben bezocht en de verhalen te hebben gehoord over enkele kinderen, besefte ik weer hoe diep dankbaar wij moeten zijn voor alles wat wij hebben. Wanneer we ouders, broers, zussen en

andere familieleden hebben is dat een grote zegen, want miljoenen kinderen hebben geen thuis en geen ouders die voor hun kunnen en/of willen zorgen. Laten wij daarom in het komende jaar meer onze zegeningen tellen, zoals een bekend lied dat zegt en God vaker te danken voor alles wat wij hebben.

Van giften die wij hadden ontvangen, konden wij o.a. 100 paar schoenen voor de kinderen kopen in Jonggol, in een andere stad op Java! Wat een vreugde was het voor de kinderen maar ook voor ons om te zien hoe blij ze waren.

